



KRÖNIKA. JOAKIM MEDIN.

© 2017-01-01 05:55

Börjar det tredje världskriget 2017?

Nu när 2016 är till ända kan vi se tillbaka på ett blodigt år i väst. När jag var liten berättade min mor en gång om en dokumentärfilm hon sett, om 1500-talsläkaren Nostradamus och hans profetior. I Mannen som såg in i framtiden från 1981 sades att Nostradamus förutspått att tre antikrister skulle starta varsitt världskrig. Dokumentären pekade ut Napoleon och Hitler som de två första. Den tredje och största antikristen – "Terrorkungen" – skulle bära en blå turban, komma från det muslimska Mellanöstern och attackera den kristna västvärlden, strax före år 2000. Efter 27 år av världskrig skulle Terrorkungen besegras av en mäktig allians. Dokumentären gissade att startskottet på kriget skulle bli en muslimsk kärnvapenattack mot USA, närmare bestämt New York och dess skyskrapor.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?

Swisha en peng till: **123 148 087 0**

Folk i västvärlden har aldrig behövt några attentat från jihadister för att redan tidigare kunna peka ut muslimer som "det stora hotet". Sådana tankar har funnits hos oss i hundratals år. Efter att Osama bin Ladens al-Qaida gick till attack mot just New Yorks skyskrapor den 11 september 2001, fick profetian om Terrorkungen förstås ny uppmärksamhet – särskilt i den antimuslimska miljön. Men även i andra kretsar började en hel del kalla det globala "krig mot terrorismen" som inleddes från 2001, för ett tredje världskrig.

Sedan 2014 har det ännu en gång talats mer och mer om ett tredje världskrig – av akademiker, journalister, till och med av påven Franciskus. Den här gången är det kriget i Syrien som är katalysatorn. Dels har relationen mellan Ryssland och USA/västvärlden/Nato allvarligt försämrats, på grund av att de två lägren står på motsatta sidor i Syrien. Dessutom ligger båda dessa läger i krig med jihadistiska grupper – framför allt Islamiska staten, som svarat med en serie attentat mot oss.

Efter förra veckans attacker, då en islamistisk turkisk polis sköt ihjäl Rysslands ambassadör i Ankara och en lastbil samma kväll körde ihjäl ett dussin julfirare i Berlin (IS tog på sig ansvaret), syntes samma varningar igen. Jag såg seriösa utländska journalister kommentera

BÄST & SÄMST

Bäst just nu: I dessa tider verkar positiva saker mest lysa med sin frånvaro. Men jag såg att det några dagar innan julafton hade snöat i Saharaöknen, för första gången sedan 1979. Bilderna var enastående vackra.

Sämst just nu: Att SSU till våren lägger ner utgivningen av sin 100-åriga, samhällspolitiska tidning Frihet. För mycket digitalisering kan inte vara bra för Sverige.

händelserna som det tredje världskriget. Flera svenska tidningars ledare talade i samma termer.

Nu när 2016 är till ända kan vi se tillbaka på ett blodigt år i väst. Över 170 människor dödades och hundratals fler skadades i Bryssel i mars, i Orlando i juni och i Nice i juli. Vi ser en tydlig upptrappning och nya IS-inspirerade attentat kommer säkerligen, eftersom väst fortsätter flygbomba IS.

Men betyder denna upptrappning att ett tredje världskrig faktiskt kommer utbryta under 2017? Är det bara en tidsfråga innan kriget också når Sverige och Uppsala?

De flesta svenska experter som uttalat sig, säger trots allt nej. Det har funnits fler än bara två krig i historien, som involverat många stater och dödat miljontals människor. Även om man slår ihop kriget i Syrien och kriget mot IS, så har de inte alls lett till lika många döda. Andra bedömare menar dessutom att konflikten mellan Ryssland och USA kommer att dämpas betydligt, efter att Donald Trump intar Vita huset som ny president. Trots sitt oberäkneliga uppförande anser vissa att Trump är mer intresserad av affärer än av konflikt med Moskva.

Vi människor är ett intressant släkte. Vår blodiga bakgrund har inte fått oss att sluta kriga. Men somliga av oss jämför gärna hoten i dag med tragedierna i går, för att förenkla utvecklingar och med hjälp av historien kanske själva försöka skåda in i framtiden.

Här i norra, kurdiska Irak där jag tillbringat julen, pratar folk sällan om något tredje världskrig. Allt fler säger att det växande antalet attentat mot väst kommer leda till en ännu kraftfullare respons mot jihadisterna – som ju har sitt fäste här i Mellanöstern. Men det här är en plats som redan i 15 års tid sett sprängdåd och intensivt våld mot civila, där många tusen dött.

”Först kämpade vi mot Ansar al-Islam, sedan mot al-Qaida, nu mot IS. Sedan kommer det bara att komma en ny grupp, om vi inte tar hand om jihadisternas ursprungskälla”, säger folk här.

Kanske är det en verklighet som européer och vi svenskar också måste förvänta oss, när vi kliver in i ett nytt år.



JOAKIM MEDIN

[Tweeta \(https://twitter.com/share\)](https://twitter.com/share)

[Mejla \(mailto:?subject=ETC-TIPS%3A%20B%C3%B6rjar%20det%20tredje%20v%C3%A4rldskriget%202017%3F%20&body=H%C3%A4r%20en%20artikel%20jag%20vill%20tipsa%20dig%20om%3A%20https%3A// uppsala.etc.se/kronika/borjar-det-tredje-varldskriget-2017\)](mailto:?subject=ETC-TIPS%3A%20B%C3%B6rjar%20det%20tredje%20v%C3%A4rldskriget%202017%3F%20&body=H%C3%A4r%20en%20artikel%20jag%20vill%20tipsa%20dig%20om%3A%20https%3A// uppsala.etc.se/kronika/borjar-det-tredje-varldskriget-2017)

[Skriv ut](#)

